

## e נחת בתרבות

הרשת הלאקאניאנית שמחה להזמיןכם לסדנה בת שני מפגשים, 25 בדצמבר 2017 ו-  
22 בינואר 2018 בהנחיית יאיר צבעוני

דרך עיון ביצירות עכשוויות נתבונן בסביבה שבה אנו חיים ונבחן את המצבים ואת  
צורות החיים שהיא מזמנת לסובייקט. נצעד בשבילי אי-הנחת של זמננו, ומשם  
נגיע אל מבנים ומושגים פסיכואנליטיים.

בשני מפגשי הסדנה נתחקה אחר השינוי באני העליון מימיו של פרויד ועד ימינו  
ונבחן את המכאובים והקשיים המאפיינים את זמננו ואת החברה בה אנו חיים.

### המפגש הראשון

25 בדצמבר 18:15-19:45 במכון מופ"ת בתל אביב.

נעסוק ביחסים זוגיים. נדון באי-הנחת המובנית ביחסים זוגיים ובאי-הנחת  
המיוחדת לזמננו. נארח את הסופרת-המשוררת-המחזאית ננו שבתאי.

אלה דבריה בפתיחת "ספר הגברים":

"קראתי את האהבה הנזילה של אריך פרום וקראתי את האפשרות של אי של  
מישל וולבק. והייתי עצובה ומיואשת וכמהה נורא. אז כתבתי ספר קטן שיבטא  
את המצוקה שלי, מצוקת התקופה ומצוקת האישה, מצוקת הרגע, ומצוקת  
השעה, מצוקת השעון ומצוקת הנשמה. אל תעשו עליו 'לייק' ואל תעשו עליו  
'לאב'."

תוך כדי שיחה עם ננו שבתאי נתחקה אחר המצוקות וניעזר בפרויד ולאקאן כדי  
להבינן ולכוון אליהן את הריפוי.



רשת לאקאניאנית  
RÉSEAU LACANIEEN

נעסוק גם בתופעות האופייניות לזמננו: חשיפה ורשתות חברתיות, ניכור, עידן חדש (New Age), וגם אהבה בזמן ששם האב חלש כל כך.

לקראת המפגש מומלץ לקרוא את "ספר הגברים".

## המפגש השני

22 בינואר 18:15-19:45 במכון מופ"ת בתל אביב.

דניאל, גיבור ספרו של מישל וולבק "אפשרות של אי" אומר ומלגלג על הדיונים שלנו:

"בשלבי הטיפוס הראשונים שלי אל התהילה ואל הכסף, טעמתי מפעם לפעם את נפלאותיה של תרבות הצריכה, שעושות את התקופה שלנו לנעלה מכל התקופות שקדמו לה. אפשר להתנצח לעד אם בני האדם היו או לא היו מאושרים יותר במאות שעברו; אפשר להעיר על היעלמותן של האמונות ועל הקושי שברגש האהבה; לדון בחסרונותיהם ובמעלותיהם; לציין את עלייתה של הדמוקרטיה, את אובדן המשמעות של הקדושה, את התפוררות יחסי החברה. ... כך צרכתי לי בשמחה, בעיקר נעליים; ולאט לאט נמאס לי, והבנתי שחיי, ללא התמיכה היומיומית הזו של הנאות בסיסיות ומתחדשות בו בזמן, עומדים להסתבך."

במפגש נתמקד בהשפעת תרבות הצריכה, הרשתות החברתיות והשימוש בחומרים על הסובייקט בין זמננו. נעסוק בספרו של וולבק ובפרק הראשון בעונה השלישית של הסדרה "מראה שחורה" (Black Mirror: Nosedive) מומלץ לקרוא את הספר ולראות את הפרק לקראת המפגש.

ההרשמה היא לשני המפגשים, והמחיר 100 ₪. הואילו להירשם ולהסדיר את התשלום בכתובת [reshet.lacanianit@gmail.com](mailto:reshet.lacanianit@gmail.com). המפגשים פתוחים לכל המעוניין. לפרטים נוספים אפשר לפנות ליאיר צבעוני [ytzivoni@gmail.com](mailto:ytzivoni@gmail.com).